

Ontmoeting Doopsgezinden en Quakers

Zaterdag 6 februari 2021



De deelnemers online. Er ontbreken enkele deelnemers omdat die op de tweede pagina staan. Er hebben 26 mensen mee gedaan.



Waldemar Epp opent de bijeenkomst.

Ik heet iedereen welkom bij deze 'online-dag van Quakers en Doopsgezinden' fijn dat jullie allen erbij zijn en ik denk dat het een bijzondere dag van ontmoeting zal worden.

Deze dag is een tweede stap of tweede bijeenkomst in de richting van kennismaking. Het bouwt niet voort op de vorige bijeenkomst maar staat op zichzelf, en heeft zijn eigen dynamiek.

We hebben elkaar nodig in het bevorderen van 'Gerechtigheid — Vrede — Duurzaamheid' ver weg maar ook dichtbij. En daarvoor is de eigen kracht en de kracht die we samen hebben belangrijk en hierbij speelt de ontmoeting een rol.

En dit brengt mij bij mijn inleiding, namelijk de ontmoeting. Ik heb lang zitten denken welke tekst ik hierbij zou willen gebruiken, want ontmoeting kan verschillend worden ervaren en geïnterpreteerd. En ik dacht ineens aan de verschillende momenten van ontmoetingen die we in de bijbel vinden. Tussen mensen en God. Mozes die een ontmoeting heeft bij de brandende struik. Elia die een ontmoeting heeft in de Stille. Maar er zijn ook verhalen van mensen die elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld Jakob en Ezaü die elkaar na een ruzie weer ontmoeten. Of denk aan het verhaal van de weggelopen zoon die weer bij zijn vader terugkomt. Of de twee mannen op weg naar Emmaüs die Jezus weer ontmoeten. Al deze ontmoetingen hebben hun eigen lading, hun eigen intensiteit, hun eigen dynamiek.

En een ontmoeting waar ik jullie nu in mee wil nemen is de ontmoeting van de man die op handelsreis is, en op zijn reis toevallig een man tegenkomt die op de grond ligt, nadat hij overvallen werd. Ineens gaat het niet meer daarom dat de man een Samaritaan is en een handelsreiziger; of dat de andere man onderweg was van Jeruzalem naar Jericho. Het gaat er ineens om dat men de naaste wordt, dat men zijn reis onderbreekt - of dat waar men mee bezig was- om dan de naaste te worden van de ander. En dan kan het tot een ontmoeting komen. Dat wil niet zeggen dat we ineens op zoek moeten gaan, maar dat het ons kan overkomen. Het is niets dat je kunt afdwingen, je kunt hooguit de randvoorwaarden hiervoor creëren. Misschien zoals wij dat nu doen met deze online-dag van Quakers en Doopsgezinden. Wat er vervolgens gebeurt, heb je niet in de hand. Maar als je je ervoor opent, dan kan het gebeuren. Ik hoop van harte dat we vanuit de stilte elkaar ontmoeten.

Stilte

Nu wil ik graag een kennismakingsrondje maken heel kort dan weten we iets van elkaar. Schrijf straks in de chat je naam en waar je geboren bent, waar je nu woont en je lievelingskleur.

Daarna delen we: waar we dankbaar voor zijn. Dat doen we ook in de chat en de deelnemers die het niet in de chat kunnen zetten delen het gesproken. Een mooie afwisseling van mogelijkheden.

Dankbaarheid geeft ons de mogelijkheid om ook zorgen en pijn te kunnen dragen, Dat laat Maarten mooi zien in de balans. We beginnen met delen over dankbaarheid.



- Nog niet besmet, verder tamelijk veilig, eten en drinken en een verwarming alles hier, en voor een groot deel m'n eigen werk achter m'n eigen laptop



- Dat ik nog steeds alles kan doen wat ik wil, dat mijn vrienden en familie nog steeds gezond zijn.
- Ik ben dankbaar voor mijn leven zo dicht bij de IJssel waar ik iedere dag mij kan opladen samen met mijn echtgenoot

- Dankbaar. mooie initiatieven, die vooruitlopen op een nieuwe orde.
- Dat ik, vergeleken met sommige anderen, weinig last heb van de gevolgen van Corona.
- Dat we samen zijn en nog geen Covid19 hebben in de familie (kinderen en kleinkinderen)
- Ik ben dankbaar voor de solidariteit die zoveel mensen opbrengen als er nood is.
- Dankbaar voor een dak boven mijn hoofd; een fijne relatie; voor werk; gezondheid
- Gezond, Partner, vast inkomen, mogelijkheden om te reizen, fijne omgeving en buurt om in te wonen. Tijd voor vrijwilligerswerk.
- Warmte, vriendschap, mensen om mij heen
- Materiele veiligheid, goede vrienden, een goede opleiding, een groene omgeving in de buurt, fysieke gezondheid
- Kunnen creëren, kunnen genieten
- Ik ben dankbaar voor de zon, de natuur, mijn kinderen en vrienden., mooie inspirerende teksten, Frieda
- Gezondheid, liefde, mensen om me heen waar ik mee kan delen, mooie natuur, mijn werk, hondje.
- Dat ik deze tijd niet alleen ben maar met zijn tweeën, dat mijn zoon een gelukkig man is, dat de wereld solidair is
- Ik ben dankbaar ervoor dat ik in deze tijd toch af en toe een vriend over de vloer mag/kan hebben (of er zelf naar toe gaan) die mij zeer dierbaar en vertrouwd is, omdat we elkaar al vele jaren kennen en veel hebben mee gemaakt.
- Voor veel... wat het eerste bij mij opkomt, is mijn nieuwe woonomgeving, waar ik sinds 5 maanden woon en de aardige mensen die ik hier ontmoet heb.
- Voor het samen optrekken voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping met andere geloofsgemeenschappen in de Raad van Kerken
- Ik ben dankbaar voor het feit dat mijn man en ik er beide nog zijn (beiden boven de tachtig).
- Nog nooit zo veel gewandeld, dankbaar voor wat ik buiten tegenkom
- Dat het goed gaat met mijn kinderen. Dat ze zich redden, ook in deze tijd. En verder voor alle leuke contacten die er afgelopen jaar waren met behulp van al deze nieuwe media.
- Dat het hier vrede is (kind van de oorlog).
- Voor mijn kinderen en vrienden, dat ik dankbaar kan zijn voor zoveel dingen.
- Je raakt als kind langzamerhand de verwondering kwijt.
Dit is heel mooi verwoord in een lied van Supertramp: the logical song.

When I was young, it seemed that life was so wonderful
 A miracle, oh it was beautiful, magical
 And all the birds in the trees, well they'd be singing so happily
 Oh joyfully, playfully watching me
 But then they send me away to teach me how to be sensible
 Logical, oh responsible, practical
 And they showed me a world where I could be so dependable
 Oh clinical, oh intellectual, cynical

There are times when all the world's asleep
 The questions run too deep
 For such a simple man
 Won't you please, please tell me what we've learned
 I know it sounds absurd
 Please tell me who I am

I said, watch what you say or they'll be calling you a radical
Liberal, oh fanatical, criminal
Won't you sign up your name, we'd like to feel you're acceptable
Respectable, oh presentable, a vegetable
Oh, take it take it yeah

- Als reactie op dit lied van Supertramp: ik herinner het me als een teken van de jaren van doemdenken en negativiteit in alles. Ik hoop zo'n tijd nooit meer te hoeven meemaken.

We luisteren naar het lied van Declan Galbraith: Tell me why?

Een kind stelt de vraag: Waarom? Op deze vraag weten we als volwassenen vaak niet het antwoord. Leren we onze kinderen dat ze deze vraag beter niet kunnen stellen? Hoe doen we dat als volwassenen? Durven we verantwoordelijkheid te nemen?

Naar aanleiding van een mail reactie:

Misschien zou nog een betere vraag zijn: Wat hebben we nodig om dingen te veranderen?



Thema: Onze zorgen en pijn
ronde 1 in Break out Rooms

- Wat heeft jou geraakt waardoor je misschien zorgen hebt of had in de afgelopen maanden?
- Hoe ging je daarmee om?



De zorgen delen we eerst in kleine groepen, daarna delen enkelen in de de grote groep. Het gaat ons over het algemeen persoonlijk goed. We maken ons wel zorgen over vluchtelingen aan onze grenzen en over de mensen die geen regelmatig inkomen hebben. Jongeren die geen perspectief zien. Hoe komen wij in contact met anderen buiten onze bubbel?



De volgende bijdrage krijgen we van Karin Janze die dit op Facebook vond:



Erik Broekate Bestratingen

Gisteren om 10:50 · 🌐

Voor alle stenengooiers (reischoppers)

Ik zoek nog oppermannen! Het heeft veel voordelen. Namelijk:

- je mag OVERDAG bij mij zoveel stenen aangooien als je wilt. (hoe sneller hoe beter, zal je daarvoor natuurlijk rijkelijk belonen.
- je krijgt gewoon werkhandschoenen, dan krijg je niet zo snel zere handen.
- je hoeft niet met je handen de stenen uit te breken daar heb ik gewoon machines voor.
- nog een voordeel is dat je s avonds gewoon moe bent en dus s avonds niet meer naar buiten wilt. En dus ook weinig last hebt van de avond klok!
- ben je nog niet moe genoeg, mag je altijd overwerken, wat extra uitbetaald word!
- het meest mooie is dat je gewoon geld verdiend ipv boetes moet betalen.

Dus ik zou zeggen een win win situatie, heb je interesse neem gerust contact op.

Onze inspiratie bronnen ronde 2 break out rooms

- Waar zat in de afgelopen periode je kracht?
- Wat of wie heeft je geraakt en daardoor geïnspireerd?



We gaan opnieuw in breakoutrooms en praten over wat onze krachtbronnen zijn voor onszelf en gezamenlijk.



Na de gesprekken in kleine groepen komen de volgende reacties via de chat. Het uitwisselen in kleine groepen is diep en ontroerend voor veel deelnemers.

- Bidden voor of in het Licht houden geeft heel veel kracht
- Wandelen en de ontmoetingen die je daarbij hebt
- Blikjes rapen
- Doorgaan online, yoga, blikjes rapen
- De stilte geeft kracht
- Grote verhalen zoals van ML King en Gandhi
- Bijbelverhalen die kracht geven. Ook het lied wat nog komt There is a crack in everything, that's how the light gets in
- Inspiratie uit de creativiteit en humor die deze tijd los maakt in mensen
- Voor mij, wandelen/in de natuur zijn, met vrienden zijn, de woorden van Jezus of andere spirituele (en wereldse, ook) leiders
- Inspiratie en kracht ervaar ik in het delen van mijn verhalen met mijn vrienden. En het luisteren naar verhalen van mijn vrienden die ze met mij delen.



- Yoga en het aandacht voor de adem die je daarbij leert
- Jaaa humor!
- Groepsgesprekken bijv. in werkgroepen, maar ook individuele gesprekken; ook kunst kan energie geven
- Voor mij is een krachtbron muziek, de ontmoeting met de componist, of met een gedicht, de ontmoeting met de dichter, maar ook met bijbelstudie en zeker met andere mensen, vrienden, kennissen en ook vreemden.
-
- Erik had een mooi beeld van een vlechtwerk van verticale en horizontale lijnen die samen een prachtig stevig kleed weven. Dus zowel inspiratie uit het contact met het Hogere, als met de mensen en groepen om ons heen die met van alles, en vanuit allerlei achtergronden met zaken bezig zijn.



- Voor mij is 's middags naar bed gaan ook een kracht bron! (ik doe dit soms niet graag, want het kost tijd, maar het levert achteraf ook weer kracht op)

We nemen 20 minuten om te lunchen, maar “voor lunch moet je het even met geestelijk voedsel doen” aldus Kees Nieuwerth,. Wij (Sytse en Marlies) hebben een boterhammetje gegeten

In de laatste ronde delen we over: Hoe zetten we onze kracht en inspiratie positief in. Maarten geeft de mogelijkheden zo weer: je kunt je machteloos voelen, of de kracht destructief inzetten. Maar we kunnen ook zoeken naar positieve en creatieve oplossingen



Onze inspiratie bronnen

Ronde 3 in break out rooms

- Hoe wend je die gevonden kracht aan om je dromen waar te maken (persoonlijk in het klein en groter met anderen)
- Hoe ga je verder en hoe houd je die kracht vast?
- Hoe kunnen we elkaar stimuleren?



De Anthem van Jimmy Hendriks over: Ring the bells that still can ring luidt onze laatste deelronde in met een kort gesprek vanuit de stilte. Daarin voelen we ook veel dankbaarheid.

- Maar we zijn wel geroepen om voor barsten te zorgen in het systeem, het weerbarstige systeem.
- Jullie hebben dit goed georganiseerd. Dank.
- Zeker goed georganiseerd, dank jullie wel!
- Prachtig!
- dank jullie wel. ik neem veel mee.
- fijn om al jullie gezichten te zien en stem te horen !
- (Genade=Gein)
- Dank je Truus, ik vond jouw bijdrage erg waardevol.
- Een sterk gevoel van gemeenschap.
- Hoe meer barsten in onze geloofsgroepen hoe meer licht er naar binnen kan gaan.
- Ik geloof dat ik nog nooit zo veel Quakers, Vrienden, bij elkaar gezien heb! Een positieve ervaring erbij.
- Bedankt voor een inspirerende bijeenkomst
- Dank jullie allen voor de bijdragen
- Heel fijn om zo gemeenschap te ervaren. Ik voelde verbondenheid in spiritualiteit maar ook in de inzet voor maatschappelijke thema's. Het deed mij goed..
- Het is rond. Ontspanning, de eerste spreker die zegt dat ik het niet hoeft op te zoeken, maar reageren op wat ik tegenkom. Dan het laatste beeld van die oude fragiele man die zijn hart volgt en geeft wat hij kan geven. Mijn leeftijd beperkt mij niet!

Om verder te bekijken of te lezen:

Pieter Post deelt het volgende boek over Doopsgezinden en de holocaust.

Mark Jantzen and John D. Thiesen, European Mennonites and the Holocaust, University of Toronto / United States Holocaust Memorial Museum ISBN 978-1-4875-2554-5 (paper); ISBN 978-1-4875-3724-1 (PDF)

Marlies Tjallingii deelt het verhaal over een Quaker delegatie naar de Gestapo in 1938 staat een verhaal in de Vriendenkring (maandblad van de Quakers, te vinden op www.Quakers.nu

Pieter Post deelt over een oecumenische dienst die hij hield samen met anderen in Friesland:

Mochten jullie geïnteresseerd in de dienst voor Omroep Fryslân die ik hield op 10 januari, dan kunnen jullie die terugkijken op de site van deze omroep onder Tsjerketsjinsten. Grotendeels in het Nederlands. Ik leg de relatie met de doop van Jezus en de geweldloosheid en mijn dienstweigeren. Prachtige zang overigens van Alina Rozeboom en geweldig orgelspel van Peter van der Zwaag.

Pieter deelt ook de ervaring van het organiseren van debatavonden met alle politieke partijen in Heereveen.

Inspirerende organisaties:

International Association for Religious Freedom, waar Wytske Dijkstra actief bij is.

Hennie Jansen deelt over: QCEA, Quaker Council for European Affairs (www.qcea.org) in Brussel met een Nederlands blog <https://qceadeltaalicht.wordpress.com/>

Erik Dries maakte voor ons de tekeningen in het verslag

